

MUNK- RINGEN

nr 1/2019

innehåll

Kårchefens hälsning	3
Rio Papagayo	4
Finlandssvensk flicka frivilligt i försvarsmakten	8
Visste du att...	11
Vargungarnas bidrag	12
Äventyrsscouternas bidrag	17
Munccascouternas favoritrecept	19

Ansvarig utgivare: Helena Gunst

HEJ ALLA MUNCCASCOUTER OCH MUNKRINGSLÄSARE!

I dina händer håller du äntligen en färsk Munkring rakt från trycket! Munkringen 1/2019 sammanfattar den senaste scoutvåren och sommaren, innan vi tar itu med den kommande hösten och alla äventyr den innebär.

I numret får du bland annat se bidrag som vår Munkringsredaktion med vargungar och äventyrsscouts gjort på våren, höra om vad en munccaflicka har gjort i militären, och se vad vi gjorde på kårens sommarläger. På slutet bjuder kårchef Helena på ett recept.

Trevliga lässtunder!

På Munksnäs Flickscouters hemsida hittar du information om programmen, kontaktuppgifter, foton från olika evenemang, m.m.

<http://www.munksnasflickscouter.fi/>

Kom ihåg att också följa oss på Facebook (Munksnäs Flickscouter) och Instagram (munksnasflickscouter) för att se bilder och läsa det nyaste nytt om vad som pågår i kåren!



KÅRCHEFENS HÄLSNING

Hej på er alla Munccaflickor,

Hoppas att ni har haft en skön sommar och hunnit göra mycket roligt! I skrivande stund sitter jag på balkongen i stående solsken med både solglasögon och solkräm på, så kanske man inte ska tänka att sommaren är över helt ännu...

Det känns alltid roligt för mig att skriva en ny hälsning till Munkringen – det är en bra möjlighet att tänka tillbaka på vad vi har gjort den senaste tiden inom kåren, och blicka ut över vad som är på kommande. Vi har bakom oss en vår med många veckomöten och evenemang, t.ex. vår lyckade vårkarneval, en patrullförläggning ute i vårsolen, vargungarnas besök till Sveaborg, en seger i spejar- och explorerscouternas citymanöver (wohoo!), och till sist vår gemensamma vårfest med Munksnäs Spejarna. Färskast i minnet är vårt roliga sommarläger Rio Papagayo med MSP, där vi både paddlade och hade ett traditionellt läger på Köttboda. Läs mera om lägret på s. 4!

Just du kanske håller i en Munkring för första gången – välkommen med i kåren! Jag hoppas att den här tidningen gör dig nyfiken över vad vi kommer att hitta på i scouterna nu när du är med.

Hösten har kört igång och det betyder att vi också nyss tillsammans med ledarna har planerat ihop höstens program. Framför oss har vi bland annat en smaskig kårföreläggning (kom med så förstår du varför den är smaskig!), en hel del olika evenemang utanför kåren för de lite äldre scouterna, och den traditionella scoutbasaren och kårjulfesten. Kolla in Donitzen för att pricka in datumen i kalendern redan nu!

I väntan på en fartfylld scouthöst,

Helena



RIO PAPAGAYO

Text skriven av: Chloe och Linda

På tisdag morgon den 30 juli åkte vi med bussen till Mäntsälä, därifrån startade paddlingen längs med Svartsån. Efter 6 km kom vi fram till vår lunchplats. Efter lunchen fortsatte vi mot vårt övernattningsställe vid Nummistenkoski. Nästa dag paddlade vi 23 km till Veckkoski, där vi skulle övernatta.





När vi hade ätit vårt morgonmål på torsdagen paddlade vi 8 km till stället där vi tvättade kanoterna och åt och blev sen skjutsade med bil till Borgå City. Efter vi hade bekantat oss med gamla stan åkte vi med beställd buss till lägerplatsen i Köttboda.



På fredag morgon kom de yngre med buss till lägret. Den dagen hade vi olika programpunkter bl.a. pysslade vi lägermärken. Efter en stund fritid hade de äldre orientering. På lördagen hade de äldre äventyrsscouterna och spejarna patrullrådd och de yngre hade spårning. På kvällen hade vi lägerbål där patrullerna hade som uppgift att hitta på ett program att uppträda med under kvällen.



Nästa morgon städade vi tältena före föräldrarna kom på besöksdag. Under besöksdagen serverades kaffe och bulle, och när vi hade ätit hade vi lite program i grupper. Efter det berättades vinnarna till spårningen och patrullrådet. Besöksdagen avslutades men en pinata. **DET VAR ETT LYCKAT LÄGER!!!**



FINLANDSSVENSK FLICKA FRIVILLIGT I FÖRSVARSMAKTEN

Text skriven av: Kristina, nybliven reservist

För mig kom det alltid naturligt att göra frivillig militärtjänst för kvinnor. Så många unga män runt omkring mig for ju till militären, så jag förstod aldrig varför kvinnor inte skulle göra det. Jag kände att jag behövde ett mellanår mellan gymnasiet och mina fortsatta studier, och såg dessutom tjänstgöringen som en logisk del av min planerade karriär.

I juli 2018 bar det av till Nylands Brigad i Dragsvik. Min ursprungliga plan var ju nog att söka till antingen flygvapnet eller till de internationella beredskapsstyrkorna, men eftersom jag inte fått klart för mig att kvinnorna måste skicka in sina ansökningar nästan ett år tidigare än männen, så åkte jag istället iväg till Finlands enda svenskspråkiga brigad.

Med mig kom tre tjejer från samma gymnasium som jag, och dessa kom att bli tre av mina absolut bästa vänner. Tillsammans har vi upplevt våra livs värsta samt bästa dagar, och det kommer vi nog aldrig att glömma. Att veta att bekanta kom med, gjorde det dessutom mycket lättare att rycka in.

Då utbildningen väl började, så märkte jag att mina år i scouterna förberett mig för ett år i det militära. I min grupp var jag den enda som kunde sätta upp ett halvplutonstält, en av de som på riktigt kunde orientera och en av få som vandrat mer än 15km i ett sträck. Tyvärr räckte det här ändå inte så långt som jag hoppats – jag var helt lika borttappad som alla andra då vi började hantera vapen och utbildas i stridstaktik.

Då valen till vilka vapenslag vi valts kom, blev jag en av de relativt få som hade turen att placeras just dit jag önskat. Brigadens spets, en kustjägerpluton med specialisering i krishantering, skulle senare under året komma att lyda under mitt kommando. Tyvärr hade inte alla samma tur som jag – många av mina

vänner blev väldigt besvikna då de inte fick sin önskade tjänstgöringstid eller -uppgift.



Det absolut bästa med att vara i militären? Vännerna, utbildningen, minnena och den personliga utvecklingen. Jag fick vänner från städer jag aldrig ens hört talas om, jag fick en unik utbildning i hur man bevarar freden i länder som Irak (och därtill också såklart att försvara Finland). Stunder som då kändes förfärliga, känns idag som ett roligt minne; att gå nästan 100km i en snöstorm i östra Finland, utan sömn och utan mat, med över 40kg på ryggen var definitivt inte

roligt då – men oj vad man skrattat åt det efteråt! Och den enorma utvecklingen man gjort som individ. Genom att under ett helt år sätta sig i obekväma och oväntade situationer har jag lärt känna sidor av mig jag inte ens anat att funnits. På gott och ont.

Men vad var då tyngst? Att leva en vecka på 10h sömn? Att tre månader tjänstgöra i Fredrikshamn på finska, fast man i 4 månader lärt sig allt på svenska i Dragsvik? Att inte veta när man nästa gång får känna sig varm och torr, eller att veta när man nästa gång kommer hem? Eller kanske att försöka förstå de otroliga dialekterna som vissa talade?

Nej. Det tyngsta var nog sist och slutligen att vara enda kvinnan på 140 män. Försvarsmakten försöker, men har inte ännu lärt sig hur man ska hantera kvinnor i militären. Jag bodde i en annan byggnad än de jag skulle leda, eftersom försvarsmakten inte tillåter att kvinnor och män sover i samma stuga (fast vi ju nog sover i samma tält då vi är i skogen), och inte kunde erbjuda mig en kvinno-wc. Under grundutbildningsperioden glömdes jag ofta bort, eftersom jag bodde i en annan våning och ingen kom ihåg att ge infon åt mig. Men det är ingen idé att låta sig tryckas ner av sådant, det gäller bara att göra sig hörd och begära en förbättring. Hur ska en förbättring kunna äga rum om inga kvinnor frivilligt far dit och kräver det?

Jag har inte ångrat mitt val att tjänstgöra, och rekommenderar varmt att göra det om man ens är lite intresserad. Man lär sig massor, får vänner, får upplevelser. Och detta på en nivå man inte får i den civila världen.

VISSTE DU ATT...

... det första scoutlägret ordnades redan 1907

... och att scouting kom till Finland 3 år senare, år 1910

... Nikolai II förbjöd scouting i Finland 1911

... många scoutkårer fortsatte ändå scouta i smyg, och två av dem finns kvar ännu idag (en i Vasa och en i Helsingfors)

... en del traditioner från gamla tiderna har ändå fallit bort på vägen: förr i tiden hade många "scoutstavar", en stav som var gjord av trä och räcktes upp till näshöjd på sin ägare

... 1917 tilläts scouting igen officiellt, och då fanns det ungefär 18 000 scouter i Finland.

... år 2018 var vi redan nästan 60 000 scouter i Finland!

... i Finland finns det över 700 scoutkårer

... och scouterna i Finland ordnade hela 244 500 olika scoutevenemang och möten förra året

... och i hela världen är vi redan 40 miljoner, i över 200 länder!



VARGUNGARNAS BIDRAG

Texterna skrivna av: Vargungarnas redaktion

Vargungarnas bidrag till Munkringen har temat "Sommaren"!



Bra saker om sommaren

1. Man kan simma i havet
2. äta glass
3. Grillen korv
4. Springa naken
5. hoppa hoppren
6. Spela fotboll

Isabella Felizia Astrid Liv









ÄVENTYRSCOUTERNAS BIDRAG

Texterna skrivna av: Äventyrsscouternas redaktion

Äventyrsscouterna gjorde under vårens lopp specialmärket Redaktören, och lärde sig då om olika texter i tidningar. Äventyrsscouternas redaktion skrev i mars ihop nyheter, notiser, intervjuer och recensioner, som nu publiceras i Munkringen.

Världsnyheter

I Alabama just nu är det svårt att hålla sig på fötterna på grund av den starka tornadon. Det var faktiskt två stora tornadon och en av dem var upp till en mil bred.

Scoutlokalen

Scoutkårens nuvarande lokal är i en källare i Munkshöjden. Deras före detta lokal är just nu i renovering. De flyttar kanske tillbaka.

Riverdale recension

Riverdale är en populär Netflix serie för ungdomar. Den är baserad på en serietidning som heter Archie comics. Huvudpersonerna är Betty som spelas av Lili Reinhart, Veronica spelad av Camilla Mendes, Jughead spelad av Cole Sprouse och Archie spelad av KJ Apa.

Det är en mordmysterie- och kärleksserie. Det handlar om en stad som heter Riverdale där mystiska saker händer och folk försvinner. Nya gang skapas och andra dör ut.

Åsikt: Riverdale är min favoritserie på Netflix. Den är väldigt bra gjord och skådespelarna är fantastiska. Serien är K13, alltså rekommenderad för sådana över 13 år.

(Bughead äger)

Intervju med Malva och Margherita

Vad är ert favoritskolämne?

Malva: Matte

Margherita: Musik

Vad är era favoriträtter?

Malva: Fiskpinnar

Margherita: Pizza

Vad har ni för hobbyer?

Malva: Piano, japansk klubb, balett, kör och scouting

Margherita: Cello, dans, scout, orkester och simning

Vad vill ni jobba med när ni blir stora?

Malva: läkare

Margherita: kock

Notiser

Matti	Affärer	Sport
<p>Hans begravning hölls under helgen.</p> <p>England ska ut från EU</p> <p>England förstår inte konflikterna att fara ut från EU. Det innebär att dom blir av med utländska affärer. Detta kommer att påverka Irland, kanske inbördeskrig.</p>	<p>BR går i konkurs för barn är för beroende av all teknik.</p>  <p>Skidning</p> <p>Iivo Niskanen fick brons i skidning.</p>	<p>Krista Pärmäkoski skyller ifrån sig!</p> <p>Trump och muren</p> <p>Smarta människor protesterar! Trump är rent galen. Han ska ha mur mellan Amerika och Mexiko. Han uppskattar inte att det kommer invandrare.</p> 

MUNCCA-SCOUTERNAS FAVORITRECEPT

Helenas linssoppa

Den här soppan är så enkel att det är svårt att tro! Den fungerar bra både på sommaren och på en kallare höstkväll. Soppan kan serveras t.ex. tillsammans med något gott bröd.

Röd linssoppa (4 pers)

1 lök
1 msk olivolja
2,5 dl torkade röda linser
1 burk (400g) krossade tomater,
t.ex. med chilismak
1 burk kokosmjölk (400g)
5 dl vatten
2 hönsbuljongtärningar
½ lime
½ msk honung
Salt och peppar



Instruktioner:

1. Skala och hacka löken i små bitar
2. Fräs löken i olivoljan. Det lönar sig att fräsa den i en stor gryta, så kan du laga hela soppan i samma gryta. Lägg till linser, tomatkrossen, kokosmjölken, vattnet och buljongen.
3. Koka upp soppan, och låt soppan småkoka under lock tills linserna har blivit mjuka (ungefär 15 minuter).
4. Tillsätt vatten om det behövs. Smaksätt med juicen från den halva limen, honung, och salt och peppar enligt smak.
5. Smaklig måltid!

